

Dag lieverds

Hier komt mijn eerste en allerbelangrijkste tip. Als je die tip in je achterhoofd houdt, dan volgen alle andere tips daar vanzelf uit.

Onthoud je deze twee rijmpjes? Dan ben je goed bezig!

Ik zie een boek als een cadeau
en ik behandel het ook zo!

Anders gezegd:

Een boek is als een vriend,
die goede zorgt verdient.

Knoop je dat in je oren?

Leesgroet van

Lotje



Dag dag

Ik geef je nu een tip. Een tip over je boek. Ik leg je uit hoe een boek voor mij voelt.

Een boek is voor mij als een mooi pakje dat ik krijg. Lees je dit rijm?

Ik zie een boek als een cadeau
en ik behandel het ook zo!

Een boek is voor mij net een vriend. Ik zeg het met dit vers:

Een boek is als een vriend,
die goede zorgt verdient.

Knoop je dat in je oren? Dan zit je goed!

Leesgroet van

Lotje