

Dag boekliefhebbers!

Deze week krijg je twee tips om je boek proper te houden!
Ik weet het, het is zo verleidelijk om tijdens het lezen iets te knabbelen of te drinken: een koekje, chips, een drankje...
Maar de kans dat je morst op je boek is natuurlijk groot.
En dan krijg je een boek met vlekken of kruimels tussen de bladzijden. Dat wil je toch niet?

Vandaar deze tip:

Ik eet nooit koek
boven mijn boek.

Hou jij zo ook je boek proper?

Boekengroet

Propere Lotje



Dag lezers!

Deze week krijg je twee tips van mij.

Met die tips blijft je boek tip top in orde!

Eet jij ook graag als je leest? Een koek, een peer, wat chips?

Of drink je graag wat sap bij je boek?

Oei, dat maakt je boek vuil: een vlek, een stuk koek op het blad... Foei, dat hoort niet!

Hier komt dus mijn tip:

Ik eet nooit koek
boven mijn boek.

Hou jij zo ook je boek mooi?

Groet van

Propere Lotje